

# August 1892

## AFSENDER

Rasmus Christiansen

## MODTAGER

Emil Hannover

## FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev, dag ikke anført

Afsendersted:

Tjele

Omtalte personer:

Alice Hannover

Johan Rohde

Agnes Slott-Møller

Harald Slott-Møller

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

## DOKUMENTINDHOLD

Rasmus Christiansen har besøgt Emil og Alice Hannover på kurstedet i Silkeborg, og han reflekterer i brevet over, at han ikke selv ville være begejstret for et længere ophold sådan et sted. Han savner nyt fra Rohde, da det er planen, at de to skal rejse sammen i efteråret. Christiansen befinder sig nu også godt i Tjele, hvor Frk. Rambusch og hendes kæreste for nyligt besøgte ham. De to logerer hos Agnes og Harald Slott-Møller i nærheden. Som afslutning på brevet ønsker Christiansen Alice Hannover godt helbred og spørger til, om de skal overtage overrettsagfører Hetchschers lejlighed i København.

## TRANSSKRIFTION

Tjele Aug 92

Kjære Hannover!

Hjærtelig Tak for sidst?

Efter en noget langtrukken  
Dagvognstour arriverede jeg  
i god Behold til Rødkjærs-  
bro, hvorfra Rejsen fortsattes  
over Viborg til Tjele. Det var  
et Par saare behagelige Dage  
jeg tilbragte hos Dem og Deres  
elskværdige Frue, men jeg  
tror alligevel ikke at jeg kun-  
ne holde det ud paa saadant  
et Sted i længere Tid. Dog det  
samme mente De jo til at

[2]

begynde med og naar man  
fik sig levet noget ind [i] Forhol-  
dene saa gik det maaske allige-  
vel. Man kan jo vænne sig til  
alt, undtagen til at blive hængt!  
Hvad i al Verden gaar der  
dog af Rohde. Jeg hører stadig  
ikke fra ham og aner ikke no-  
get om hans Opholdssted og nu  
er det snart en Maaned siden  
og Tiden nærmer sig da jeg skal  
tage endelig Bestemmelse. Nu

skriver jeg til ham og sender det  
over Kjøbenhavn for at faa  
hans Adresse skreven paa, saa  
faar vi se om det hjælper.

Egentlig vil jeg paa det nu-

[3]

værende Stadium helst være fri  
for at rejse i Aar, da jeg egentlig  
hellere vilde tilbringe Efteraaret  
her paa Tjele, saa hvis jeg ikke  
kan træffe sammen med Roh-  
de, saa bliver jeg rimeligvis  
hjemme. Førrige Lørdag Efter-  
middag kom Frk Rambusch  
spadserende hertil fra Vestervellin-  
ge sammen med Kjæresten.  
Jeg kjørte dem saa et Stykke  
paa Vej om Aftenen. Jeg tror  
hun kjeder sig lumsk i Vester-  
vellinge, noget som jo ikke er  
underligt, da hendes Søster og Svoger  
jo er optagne af Deres Arbejde  
og hun saaledes for Størstedelen [er]

[4]

henvist til sig selv. Det er under-  
ligt at hun ikke kan finde  
paa at tage sig noget nyttigt  
for. Kjæresten gjør et meget  
behageligt Indtryk, saa jeg synes  
at Slott[-]Møller har behandlet  
ham lidt uretfærdig naar han  
har talt om ham.

Jeg haaber at Deres Kones  
Helbred stadig befinder sig  
i Fremgang og at hun ikke  
har opgivet sine lange Spadsere-  
toure. Faa De saa Overretsag-  
fører Hetchschers Lejlighed  
som der var Tale om?

Vil De hilse Deres Kone mange

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

Gange og det øvrige behagelige  
Selskab som jeg traf paa dernede. Mod-  
tag selv en venlig Hilsen fra Deres  
hengivne  
R. Christiansen

Tjele Aug 92

Tjære Hannover!

Hjertelig Tak for sidst?

Efter en noget langtrækket  
Dagvognstour ankommerede jeg  
i god Behold til Rådhysser-  
bro, hvorfra Rypen fortsattes  
over Viborg til Tjele. Det var  
et Par saare behagelige dage  
jeg tilbragte hos Dem og Deres  
elskværdige Frue, men jeg  
tror alligevel ikke at jeg kunne  
de holde det i d paa saadant  
et Sted i længere Tid. Dog det  
samme mente De jo til at

begynde med og naar man  
fik sig levet noget ind Forhol-  
dene saa gik det maaske allige-  
vel. Men kan jo komme sig til  
alt, indtagen til at blive kængt.

Had i al Verden gaar der  
dog af Rahde. Jeg hører stadig  
ikke fra ham og aner ikke no-  
get om hans Opholdssted og nu  
er det mest en Maaned siden  
og Tiden naaer sig da jeg skal  
tage endelig Bestemmelse. Nu  
skrives jeg til ham og sender det  
over Høben havn for at faa  
hans Adresse skreven paa, saa  
faar vi se om det hjælper.  
Egentlig vil jeg paa det nu-

værende Stadium helst være fri  
for at rejse i Aar, da jeg egentlig  
hellere vilde tilbringe Efteraaret  
her paa Tjale, saa hvis jeg ikke  
kan træffe sammen med Rob-  
de, saa bliver jeg rimeligvis  
hjemme. Forrige Lørdag Efter-  
middag kom Frø Karabinch  
opadseende her til fra Vesterølle  
ger sammen med Hjøresten.  
Jeg kjørte dem saa et Stykke  
paa Vej om Aftenen. Jeg tror  
hinn kjæder sig linnke i Vester-  
øllinge, noget som jeg ikke er  
inderligt, da hendes Søster og Søge  
jo er optagne af deres Arbejde  
og him saaledes for Størstedelen

henvist til sig selv. Det er under-  
ligt at min ikke kan finde  
paa at tage sig noget nyttigt  
for. Hjærsten gjør et meget  
behageligt Indtryk, saa jeg synes  
at Lott Møller har behandlet  
ham lidt i ret ferdig naar han  
har talt om ham.

Jeg haaber at Deres Kones  
Helbred stadig befinder sig  
i Fremgang og at min ikke  
har opgivet mine lange Spadsere-  
toure. Faar De saa Overrettag  
for Ketchschers Lejlighed  
som der var Tale om?

Vil De hilse Deres Kone mange  
Gange og det øvrige behagelige  
Selskab som jeg traf paa dernede. Mod-  
tag selv en venlig Hilsen fra Deres  
venlige

B. Christensen