

1894-09-21

AFSENDER

Sofie Holten

MODTAGER

Emil Hannover

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Omtalte personer:

Jens Ferdinand Willumsen

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

DOKUMENTINDHOLD

Sofie Holten takker for en invitation til festen i anledning af Willumsens hjemkomst fra Paris. Selvom Willumsen ved flere lejligheder har givet udtryk for at han synes Holten er 'et Faar', vil hun gerne deltage.

TRANSSKRIFTION

p.t. Vedbæk. den 21de Sept. 1894.

Kære Hr: Hannover!

Tak for deres Venlighed ogsaa at tænke paa mig som deltager i Festen for Willumsen, der rigtignok mer end en Gang har sagt mig rent ud, at han anser mig for at være et Faar; men naar han nu skal være herhjemme er det maaske ganske godt at ogsaa disse ere repræsenterede ved selve Modtagelsen; og jeg skal derfor, hvis ikke nogen bindende Forhindring kommer i Vejen, gøre mig den Glæde at give Møde.

Tak for sidst, jeg følte mig rigtig behagelig til Mode ved atter engang at faa Lejlighed til at tale med dem. Med venlig Hilsen
deres hengivne

Sofie Holten

pr. t. Vesten. den 21^{de} Sept. 1894.

Herrn Hr. Hannover:

Tak for den Venlighed ogsaa at tænke paa mig som
deltagende i Fælden for Wilhelm, der sigt nok mere end sin Gæst har sagt
mig rent ud, at han ønsker mig for et vort et Fælle; men naar han
nu skal være bekjendte i det maatte ganske godt at ogsaa sine
ere repræsentere ved selv Maatagelsen; og jeg skal derfor, hvis ikke
nogen hindrer Forhindring kommer i Vejen, gøre mig den Gæst at
give Mer.

Tak for resten, jeg følte mig rigtig behagelig til hos ved alle
ansøg at fåe sig selv til at tale med dem.

Med venlig Hilsen
deres hengivne
Erik Holten