

1906-06-06

AFSENDER

Rasmus Christiansen

MODTAGER

Emil Hannover

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev

Afsendersted:

København

Omtalte personer:

Rasmus Andersen

Agnes Slott-Møller

Arkivplacering:

Den Hirschsprungeske Samling

DOKUMENTINDHOLD

Rasmus Christiansen indleder sit brev med kraftigt at fraråde Emil Hannover at arbejde for en bortlodning af et maleri af Agnes Slott-Møller. Sagen kan dog stilles i bero et par måneder, mens ægteparret Slott-Møller opholder sig på Damgaard. Christiansen fortsætter sit brev med at fortælle, han ikke kan blive i København så længe, som Hannover har foreslået: Han skal til Mariager og er afhængig af en dampers ugentlige afgang dertil. Han ser frem til fred og ro der efter "det journalistiske Rakkerarbejde". Som en eftertanke referer han i margenen til en artikel om billedhuggeren Rasmus Andersen.

TRANSSKRIFTION

[i Hannovers hånd med blyant:]

Christiansen

København d: 6 Juni 1906

Kære Hannover!

Tak for Deres Brev! En eventuel Bortlodning af Fru S-M's Billede maa efter min Mening kun finde Sted i yderste Nødstilfælde. Foreløbig lader jeg Sagen bero da de er rejste til Damgaard paa Besøg i et Par Maaneder. Jeg kan desværre ikke blive i Byen til Søndag otte Dage. Der gaar kun Damp til Mariager en Gang om Ugen og hvis jeg ikke kommer afsted Torsdag den 14de ds kan jeg først komme afsted 8 Dage senere og saa er vi allerede i Slutningen af Maaneden. Jeg trænger til lidt Ro ovenpaa det journalistiske Rakkerarbejde og det faar jeg ikke før jeg kommer bort fra Byen.

Tak fordi De vilde ... se mig hos Dem til Frokosten. Venlige Hilsener til Deres Kone, Børnene og Dem selv fra Deres hengivne  
R. Christiansen & Co.

[i venstre margen:]

Det var en livlig Artikel Sigurd Müller skrev om Billedhugger Rs Andersen, jeg vilde kun ønske det var en Mand med mere Autoritet som havde sat sit

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

Navn  
under.

Christian  
København d: 6 Juni 1906

Kære Hannover!

Tak for Deres Brev! En eventuel  
Bortlodning af Fri S. M.'s Billeder naar  
efter min Mening er en finde Sted i  
yderste Nødstilfælde. Foreløbig lader jeg  
Sagen bero da de er rejste til Dam-  
gaard paa Besøg i et Par Maanedes.

Jeg kan desværre ikke blive i Byen  
til Søndag eller Torsdag. Der gaar kun Dam-  
per til Marraager en Gang om Ugen og  
hvis jeg ikke kommer afsted Torsdag den  
14<sup>de</sup> ds kan jeg først komme afsted 8  
Dage senere og saa er vi allerede i

Slutningen af Maanedes. Jeg trænger  
til lidt Ro ovenpaa det journalistiske  
Rakkerarbejde og det tror jeg ikke får  
jeg kommer bort fra Byen.

Tak fordi De vilde ~~se~~ se mig hos  
Dem til Frokosten. Venlige Hilsener  
til Deres Kone, Børnene og Dem selv  
fra Deres hengivne

P. Christensen & Co.

Det var en kække Artikel Sigrind Møller skrev om P. Christensen & Co. i den 14de Juni 1906. Det var en kække Artikel som skrev sig selv.