

# 1892-06-12

## AFSENDER

Rasmus Christiansen

## MODTAGER

Emil Hannover

## FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev

Generel kommentar:

Brevets side 2 og 3 er transskriberet, men siderne er ikke scannet pt.

Afsendersted:

Sønder Onsild, Tjele

Omtalte personer:

Alice Hannover

Agnes Slott-Møller

Harald Slott-Møller

Jens Ferdinand Willumsen

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

## DOKUMENTINDHOLD

Rasmus Christiansen glæder sig over de venlige udlejere og er positivt overrasket over landskabets maleriske karakter i Sønder Onsild, hvor han netop er ankommet. Han har lånt en hest og besøgt ægteparret Slott-Møller tre mil fra sit opholdsted, og han kan efter dette besøg oplyse Emil Hannover om, at Willumsens afstandtagen til Hannover bunder i, at han "havde rasket hans Krukke ned" i en anmeldelse af Skovgaard's værker. Christiansen opsummerer, at Hannover må være forberedt på konflikter med de kunstnere, han anmelder. Han spørger derefter, hvordan Hannover og hustru har det på deres kurophold i Silkeborg, og om han mon endnu er raget uklar med alle på stedet?

## TRANSSKRIFTION

Thjele pr: Sønder Onsild

12 Juni 1892

Kjære Hannover!

Jeg kom hertil i Mandags og er foreløbig kommen saa nogenlunde i Orden. Jeg er meget glad ved min nye Bopæl forsaavidt som her er adskilligt bedre i malerisk Henseende end jeg oprindelig vidste af. Folkene jeg bor hos er meget flinke og Herskabet, Kammerherre Lüttichau med Familie, som bor her, er næsten overstrømmende elskværdig. Jeg kan hilse Dem fra Slott-Møllers (jeg skal ikke). Dagen efter min Ankomst hertil fik jeg Bud fra Fruen med Indbydelse til at komme Dagen efter til hendes Fødselsdag.

[2]

Forpagteren her laante mig sin Ridehest jeg tog derover ligesaameget for Ridetourens Skyld. Der var næsten tre Mil derover, saa der bliver ikke noget af Frøken Rambusch's Spadseretour herovertil. Slott-Møller og Frue vare i det overstadige Hjørne saa jeg tilbragte en meget fornøjelig Dag. I Samtalens Løb fik jeg blandt andet at vide, at

Grunden til at De ikke havde set noget til Willumsen, var den at De havde rasket hans Krukke ned i Deres Artikel om Skovgaard,<sup>1</sup> og da det var det sidste som var tilbage fra Deres Tilbagetog i Deres første Willumsen-Artikel, saa kunde Fru Slott-M godt forstaa at Willumsen følte sig krænket over en saa uforsonlig Medfart. Jeg vil nødig sætte ondt Blod hos nogen ved at fare med Sludder, men jeg synes

[3]

alligevel ikke jeg vilde forholde Dem denne Oplysning til Forstaaelse af Willumsens Tilbageholdenhed, da den forekommer mig at gaa over Grændsen for det Tilladelige. De vil forhaabentlig herefter indse at det vil være haabløst at undgaa Kollision med de Malere af Deres Bekjendskab, som De muligvis kommer til at skrive om i Fremtiden God Fornøjelse!

Hvordan har De og Deres Kone det i Silkeborg? vel ikke saa overdrevent morsomt? mærker De Luftens "vidunderlige" Indflydelse. De har vel for længst lagt Dem ud med hele Selskabet.

Hvis De faar Tid vilde jeg gjerne høre hvorledes De befinder Dem og naar De tænker paa at rejse til Aalborg.

Hvis De faar Brug for den lille

[4]

Haandkuffert, jeg laante, naar De skal rejse til Norge, saa haaber jeg De vil lade mig det vide, saa skal den hurtigst blive sendt[.]

En venlig Hilsen til Deres Kone og Dem selv fra Deres hengivne

R. Christiansen

---

# KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

<sup>1</sup> Hannover i Politiken, "Den fri Udstilling. III", bragt den 8. maj 1892: "Der er jo nok i Willumsens keramiske Forsøg Partier, som i Henseende til stort Snit ikke staar tilbage for dette Udkast [Skovgaards akvarel til lerfadet "Eva og Slangen", 1889], men det er som dekorativ Helhed mislykket."

Thjelle pr. Sønder Omild

17. Juni 1872

Kjære Hannover!

Jeg kom hertil Mandag og  
er foreløbig kommen saa nogen-  
lunde i Orden. Jeg er meget glad  
ved min nye Poppel forsaavidt  
som her er adskilligt bedre i malerisk  
Henseende end jeg oprindelig vidste  
af. Følelse jeg bor hos er meget flink  
og Hørsomt, Kammerherre Lüttichau med  
Familie, som bor her, er næsten over-  
strømmende elskovdig. Jeg kan hilse  
Dem fra Plott-Hallers (jeg skal i 2 Uger). Dagen  
efter min Ankomst hertil fik jeg Brev  
fra Fruen med Indbydelse til at komme  
med Dagen efter til hendes Fødselsdag.

Haandtruffert, jeg laante, naar de  
skal rejse til Norge, saa haaber jeg de  
vil lade mig det vide, saa skal den  
hørtigt blive sendt

En venlig Hilsen til Deres  
Kone og dem selv fra Deres  
venner

R. Christensen