

1897-12-27

AFSENDER

Emil Hannover

MODTAGER

Johan Rohde

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev

Arkivplacering:

Den Hirschsprungeske Samling

TRANSSKRIFTION

Kære Ven,

Jeg siger Dem tusind Tak for

Deres smukke Gave. Originalen er sikkert dejlig, men Tegningen

er i mine Øjne dog endnu værdi-

fuldere, fordi den i Tilgift bringer

Deres fine Forstaaelse af Originalen.

Jeg har giuvet den Plads i en

gammel Mahogni-Ramme og

hængt den ind i vor Spisestue,

hvor den tager sig udmærket ud,

men jo rigtignok slemt fordunkler

Omgivelserne.

[2]

Kom snart herud. De havde i

gamle Dage den – som det synes

mig – gode Vane at besøge mig

langt oftere end nu. Og der er dog

den dag i Dag ingen, paa hvis

Selskab jeg sætter mere Pris, end

paa Deres.

Jeg ønsker Dem et godt Nytaar

og beder Dem modtage hjærtelige

Hilsener herfra.

Deres hengivne

Emil Hannover

7.XII.97.

Kære Ven,

Jeg siger Dem tusind Tak for
Deres søde Gave. Originalen
er sikkert dejlig, men Tegningen
er i mine Øjne dog endnu værdi-
fuldere, fordi den i Tilgift bringer
Deres fine Forstaaelse af Originalen.
Jeg har givet den Plads i en
gammel Mahogni-Ramme og
hænger den ind i vor Spisestue,
hvor den tager sig udmærket ud,
men jo rigtig nok slemt forstyrrelse
Omgielsen.

Kom snart herind. De havde i
gamle Dage Dem - som det synes
mig - gode Vane at besøge mig
langt oftere end nu. Og der er dog
den Dag i Dag ingen, paa hvis
Seebad jeg sætter mere Pris, end
paa Deres.

Jeg ønsker Dem et godt Nystaar
og beder Dem modtage hjertelige
Vilsener herfra.

Deres hengivne

Ernst Marmore

27. XII. 97.

15.