

1885-06-06

AFSENDER

Rasmus Christiansen

MODTAGER

Emil Hannover

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev

Afsendersted:

Aarhus

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

DOKUMENTINDHOLD

Rasmus Christiansen har modtaget et brevkort fra Emil Hannover. Hannover beder om hans adresse - men har ikke husket at angive, hvor han selv opholder sig. Christiansen spørger, hvordan Hannover og Wildenrath responderede på en sag i Berlingske, og han fortsætter med en humoristisk beskrivelse af følelsen af mindreværd efter Hannovers brev om Rubens og andre hovednavne i kunsthistorien. Christiansen planlægger et par ugers ophold i København, hvorefter han tager tilbage til Aarhus. Der har han lovning på et godt atelier, som står tomt i sommerperioden på teknisk skole: "Saa skal jeg til at spytte i Næverne og se at faa noget udrettet, hidtil har det kun været Rekognoceringer".

TRANSSKRIFTION

Aarhus den 6 Juni 1885

Kjære Hannover!

Jeg har i Dag af den ny Ejer paa Frydenslund faaet overleveret Deres Brevkort, hvilket er meget heldigt, da jeg i Morgen stikker af igjen herfra Byen og bliver borte en 14 Dages Tid. Det er grumme snedigt af Dem, at De beder mig hurtigst mulig meddele Dem min Adresse, saafremt jeg ikke skulde faa Deres Kort, for at De kan tilskrive mig yderligere — hvordan skulde jeg bære mig ad med at skrive, naar jeg ikke af Deres Brev fik Deres Adresse? —

Naar De igjen skriver, fortæl mig saa, hvad det blev til med det, som De og Wildenradt lavede sammen som Modgift imod hvad der var fremkommet i "Berlingske" angaaende Adressen. —Ja undskyld — maaske bringer jeg ved denne Anmodning et irriterende Pust herhjemmefra om alt det Vrøvl og Kjævl, som De nu lykkelig er undsluppet; men i Deres sidste Brev til mig, hvor det nu var det traf mig et eller andet Sted oppe i Jylland, skrev De, at De havde lavet noget sammen, som ikke var saa daarlig, men som jeg senere skulde faa nærmere Underretning om. —

[2]

Det er jo meget nedslaaende, hvad De fortæller om gamle Fatter Rubens og de andre. Man faar saadan

en løjerlig Smag i Munden, naar man sammenlignelsesvis kommer til at tænke paa ens egen Fedteri og Bagstræveri heroppe mellem Bønderne i Løbet af Sommeren.

Omkring den 18-20 Juni rejser jeg til København og bliver der en fjorten Dages Tid eller mere. Indtil den første Juli er jeg der under alle Omstændigheder. Hvis De derfor skriver inden den Tid, kan De ganske rolig adressere[sic] Brevet til Hauserplads 10, som sædvanligt. — Efter den Tid vil jeg altid kunne faa Deres Breve naar De adresserer dem hertil Aarhus, Olsensvej No 12 i Stuen.

Naar jeg kommer her tilbage igjen faar jeg rimeligvis et godt Ateliér her i tekniskt Skoles Lokaler, som ikke benyttes om Sommeren. Saa skal jeg til at spytte i Næverne og se at faa noget udrettet, hidtil har det kun været Rekognoceringer.

I Haab om snart at høre fra Dem en hjærtelig Hilsen med Ønsket om et godt Udbytte, baade med Hensyn til Deres Helbred og Deres Studier.

R. Christiansen.

[underskriften ender i en tegning af et edderkoppespind med en hængende edderkop.

Under signaturen tillige en dekorativ tegning med påfuglefjer, en lærke, en slange, tre frøer og en sneg!]

Aarhus den 6 Juni 1885

Kjære Hannover!

Jeg har i Dag af den ny Ejer paa Frydenslund
faaet overleveret Deres Brevkort, hvilket er meget
kædligt, da jeg i Morgun stikker af igjen herfra
Byen og bliver borte om 14 Dages Tid. Det er
grunnene medigt af Dem, at De beder mig hurtigst
mulig meddele Dem min Adresse, saafremt jeg
iske skulde faa Deres Kort, for at De kan til-
skrive mig yderligere — hvordan skulde jeg bære
mig ad med at skrive, naar jeg ikke af Deres
Brev fik Deres Adresse? —

Naar De igjen skrives, fortal mig saa, hvad
det blev til med det, som De og Wildenrodt læse-
de sammen som Madgift imod hvad der var
forenkommert i "Berlingske" angaaende Adressen.
— Ja undskyld — maaske bringer jeg ved denne An-
ledning et irriterende Post kerkjenneme fra om alt
det Vædel og Kjævl, som De nu lykkelig er under
sluppet; men i Deres sidste Brev til mig, hvor
det nu var det traf mig et eller andet Sted oppe
i Jylland, skrev De, at De havde læst noget sammen,
men, som iske var saa daarlig, men som jeg senere
skulde faa roligere Underretning om.

Det er jo meget nedslående, hvad De fortæller om gamle Fattes Rubens og de andre. Man faar saadan en lojelig Smag i Munden, naar man sammenlignelsesvis kommer til at tænke paa ens egen Fæstels og Bagstovveri heroppe mellem Bønderne i Løbet af Sommeren.

Omkring den 18-20 Juni rejser jeg til Kjøbenhavn og bliver der en fjorten Dages Tid eller mere. Indtil den første Juli er jeg der under alle Omstændigheder. Hvis De derfor skriver mig den den Tid, kan De ganske rolig adressere Brevet til Hauserplads 10, som sedvanligt. - Efter den Tid vil jeg altid kunne faa Deres Brev, naar De adresserer dem hertil Aarhus, Østergade No 12 i Stuen.

Naar jeg kommer her tilbage igen faar jeg rimeligvis et godt Atelier her i teknisk-skoles Lokaler, som ikke benyttes om Sommeren. Saa skal jeg til at spytte i Navene og se at faa noget udrettet, hidtil har det kun været Bekognocerinjer.

J håber om snart at høre fra Dem en hjertelig Hilsen med Ønsket om et godt Udbytte, baade med Hensyn til Deres Helbred og Deres Studier.

P. Christiansen

