

# 1905-07-13

**AFSENDER**

Johan Rohde

**MODTAGER**

Emil Hannover

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Arkivplacering:

Den Hirschsprungeske Samling

**TRANSSKRIFTION**

[Tilføjet med blyant af Emil Hannover

øv. th.:] Rohde

13 . VII . 1905

Nybrogade . 12

Kjære Ven.

Det var min Agt, inden vor Jyllandsrejse at have besøgt Dem i det mindste i Museet, men nu fortæller Deres Kone os, at De ogsaa har Kighoste, hvorfor der er nedlagt Forbud mod Besøget.

Lad mig da blot med disse Ord sige Dem Farvel for i Sommer og haabe, at De alle snart maa blive den besværlige Gjæst kvit, og at vi saa, naar vi kommer hjem igjen maa have Fornøjelsen af at ses; vi siger ogsaa som De[,] lidt tiere end tidligere.

Hils Deres Hustru og Deres tre søde Piger fra os begge.

Deres hengivne

Johan Rohde

Omstaaende er paaklistret i Anledning af et Par Bemærkninger, De maaske erindrer

[2]

blev vexlet i Deres Have.

Indlagte har min Svoger sendt mig; det kan maaske mere Dem, men send mig det tilbage.

Vi rejser Mandag efter Bestemmelsen.

[Avisudklip, indklæbet:]

1. Juli

Pas paa Guldregnen

En lille Pige, Datter af Gæstgiver Jensen, Jagtvej 177, blev igaar heftig syg med alle Tegn paa en alvorlig Forgiftning. En tilkaldt Læge konstaterede, at Forgiftningen skyldtes "Guldregn"-Blomster, som Barnet tankeløst havde tygget paa.

Den Lille maatte bringes paa Kom-  
munehospitalet.

[...]

Min Kone ler ad de to "gamle" Ægtemænd, er det  
pænt?

13. m. 1905

Byfoged. 12

Kjøbenhavn.

Kjære Ven.

Det var min Aft., inden en Jyllandstog er at  
han bringer Dem i det mindste i Mønstet,  
men nu forlader Dem Kone og, at De  
også har Kigge, hvorfor der er medtaget  
Forslag om at Besigt.

Lad mig da blot med den god sig, den  
Aand for i Sommer og her, at De alle  
skal man skal den besværlige Gjæst erit,  
5 at er den, naar er Sommer hjem ijen  
man kan Fremtiden af at ses; vi siges  
også som De lidt mere end lidlige.

Skil Dem Høsten i Dem tre søde Pys  
for os begge. Dem huser Jønantronde

omstændigt og pænt i Anledning af  
at der Dem at mig, De maade erindre

blev vedt i Dens Hare.

Indstiftet har min Troske sendt mig; det kan maade  
more Dem, men send mig det tilbage.

Vi rejste mandag efter Odelshemmeligheden

21. Juli.

**Pas paa Guldregnen.**

En lille Pige, Datter af Gæstgiver  
Jensen, Jagtvej 177, blev igaar heftig  
syg med alle Tegn paa en alvorlig  
Forgiftning. En tilkaldt Læge kon-  
staterede, at Forgiftningen skyldtes  
„Guldregn“-Blomster, som Barnet  
tankeløst havde tygget paa.

Den Lille maatte bringes til Kom-  
munehospitalet.

Min ~~høne~~ les ad de to gamle Aglenelund, se det  
paa end?