

1904-12-28

AFSENDER

Johan Rohde

MODTAGER

Emil Hannover

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

TRANSSKRIFTION

[Tilføjet med blyant af Hannover  
øv. th.:] Rohde

28 . XII . 1904

Nybrogade . 12

Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Tak for det smukke Hefte, som De sendte  
os til Julen.

Vi har haft megen Interesse af at gjøre  
os bekendt dermed og ere begge meget for-  
bausede over de mærkelige Mennesker, De  
fortæller os om, der slet ikke bryder sig om  
Deres Børn.

Kom nu snart ned og se paa den lille  
Pige, der bor her i Huset; hun er ikke af  
van Dyck; men hun er en rar lille én,  
der ikke er bange for fremmede.

Jeg troede jeg kunde have faaet Dem herved  
en af disse Aftener, men saa gik min  
Kone hen og forkjølede sig, saa hun maatte

[2]

gaa tilsengs, men kunde De nu ikke tænke  
paa at drikke Deres The herved engang i næste  
Uge, hvilken Aften der passer Dem, blot vi  
faar et Par Ord i Forvejen.

Foreløbigt glædeligt Nytaar for

Dem og Deres Hus

Deres hengivne

Johan Rohde

Robert

28. xii. 1904

Nybrogade. 12

Kjøbenhavn.

Kjære Ven.

Tak for det smukke Heft, som De sendte  
os til Jule.

Vi har haft meget Interesse af at gjøre  
os kjendt dermed og vi byr meget for-  
traust os os os onskelig. Menneker, De  
fortæller os om, det skal ikke bydes og om  
Deres Dørm.

Kom om snart ned og se paa den lille  
Pige, der bor her i Huset; huen er ikke af  
saa Dygt; men huen er en saa lille en,  
der ikke er bange for fremmed.

Jeg troer jeg hende har faaet Dem hænd  
en af disse Affene, men saa gik man  
Kone hui og forjælede sig, saa huen onskte.

gaa tilbeep; men kender De nu ikke hender  
paa et ord. Dem The kender engang i eneste  
Uge, hvilken Aften de passer Dem; blot vi  
faar et Par Ord i Forvejen.

Foretbligt gladst og lykkelig for

Dem og Dem Hus

Dem kærester

Johann Borch