

1890-06-09

AFSENDER

Alice Hannover

MODTAGER

Johan Rohde

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Dateringsbegrundelse:

Udateret fra afsenderens side, men stemplet af postvæsenet i Rom 9. juni 1890.

Generel kommentar:

Se Emil Hannovers brev til Rohde 27. juni 1890 angående de her omtalte destinationer i Italien.

Afsendersted:

Rom

Modtagersted:

København

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

DOKUMENTINDHOLD

Dele af brevet mangler. Alice Hannover skriver fra Rom. Hun har været sengeliggende og er stadig noget afkræftet. Emil Hannover er for øjeblikket i Milano, hvor Alice snart skal mødes med ham. Fra Milano planlægger de at tage til Schweiz, hvor mælk og bjergluft skal hjælpe hendes helbred. De er efter planen tilbage i Danmark til juli, men hun ønsker at rejse til Italien igen næste vinter - alene, skriver hun, da Emil Hannover ikke tåler varmen så godt og lider "ved at se mig skrante."

TRANSSKRIFTION

Roma

Kjære Hr. Rohde, Tilgiv, at jeg først nu [mangler] Dem for Deres Brev, og Deres smukke [mangler] som glædede mig saameget. Da jeg modto[g] [mangler] Brev i Neapel var jeg sengeliggende; vi for[lod skynd-] somst Neapel, og rejste til Rom, hvor jeg atter kom [til] Kræfter. Min Mand har været i Venedig, og er [mangler] i Milano, hvortil jeg rejser en af de nærmeste [Dage.] Vi tager derfra til Schweiz, hvor jeg skal drikke Mæ[lk] og have Bjærgluft. I Slutningen af Juli kommer vi hjem, men det er min bestemte Hensigt at tilbringe næste Vinter i Italien. Hvis jeg kan sætte det igjennem rejser jeg ene, da min Mand lider ved Klimaet, og ved at se mig skrante. Jeg er bleven tapper kan De tro. Det har været vanskelig nok at holde Humøret oppe, i disse 14 Dage, jeg har været ene i Rom. Men jeg vilde ikke at min Mand skulde opgive Venezianerne for min Skyld. Mit Bryst gaar fremad, men Kræfterne tager af. Dette kan dog være en Følge af Varmen. Naar jeg bliver rask, skal Livet atter ligge lyst for mig. Hils alle gode Venner
Deres Alice Hannover

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Roma
Kære Hr. Rohde, Tilgiv, at jeg først nu
dem for deres Brev og deres smukke
som glædede mig mægtigt. Da jeg modtog
Brev i Capel var jeg særlig glad. Vi forlod
somme Neapel, og rejste til ^{Roma} hvor jeg atter kom
Køster. Min Mand har været i Neapel, og er
i Milano, hvortil jeg rejser en af de næste
Kister derfra til Schweiz, hvor jeg skal drikke
og have Bjergluft. I Slutningen af Juli kommer
hjem, men det er min bestemt Menst af tilbringe
næste Vinter i Italien. Hvis jeg kan række det igennem
ser jeg ene, da min Mand lider ved Klimaat og ved at se mig
oplynte. Jeg er bleven kapper Kan de Kro. Det har været svært
lig nok, at holde Klimaat oppe, i disse 14 Dage, jeg har været
ble i Rom. Men jeg vilde ikke at min Mand skulde angive, for
sigerne for min Skyld. Mit Brev går fremad, men Kraftige
Hager af. Dette kan dog være en Tale af Varmen, naar jeg bliver
rask, skal livet atter ligge lyst for mig. Hils alle gode Huser
deres Alu. H. M. M. M.