

1897-01-10

AFSENDER

Johan Rohde

MODTAGER

Emil Hannover

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Arkivplacering:

Den Hirschsprungeske Samling

TRANSSKRIFTION

10 – I . 97 Nyhavn 22. Kjøbenhavn

Kjære Ven!

De har Ret, Deres Meddelelse kom mig naturligvis ikke ganske overraskende, men jeg fik dog først ved Deres Brev Vished for Sagen.

Jeg kan nu ikke lykønske Dem, eftersom jeg aldeles ikke kjender Deres Forlovede og følgelig ikke ved, hvad det nu er, De indlader Dem paa; men jeg vil af fuldt Hjærte ønske Dem Lykke — megen Lykke, al mulig Lykke, baade Dem og Deres tilkommende Hustru.

Og saa vil jeg haabe, at naar De nu for anden Gang begiver Dem ind i Optimister-nes glade Kreds, dette da ikke maa forandre Deres Forhold til en gammel pessimistisk Pebersvend, der dog, naar alt kommer til alt, ikke endnu er mere forbenet end, at han kan se med Sympathi — maaske ogsaa til en vis Grad med Misundelse paa de Folk, der har Mod til at gjøre slige Dumheder.

Deres hengivne gamle Ven

Johan Rohde

vend om!

[2]

Jeg ved ikke, hvor Deres Forlovede opholder sig, men De vil maaske, naar De taler med hende, eller skriver hende til, bringe hende en Hilsen fra mig og en — Lykønskning.

10 - I. 07. Lyhavn 22. Kjøbenhavn

Kjære Ven!

De har Ret, Dens Meddelelse kom mig naturligvis ikke ganske overraskende, men jeg fik dog først ved Dens Brev Vished for Sagen.

Jeg kan nu ikke lykønske Dem, eftersom jeg aldrig ikke kjender Dens Fortænde og følger ikke ved, hvad det nu er, De indtænder Dem paa; men jeg vil af hjerte gjælde ønske Dem Lykke - megen Lykke, al mulig Lykke, Gæde Dens og Dens tilkommende Sukker.

Og saa vil jeg haabe, at naar De nu for anden Gang begynder Dem ind i Optimisternes glade Kreds, dette da ikke saa foran den Dens Fortænde til en gammel pessimistisk Pessimist, der dog, naar alle kommer til alt, ikke endnu saa mere fortænder end, at han kan se med Sympathi - maaske ogsaa til en vis Grad med Misundelse paa de Folke, der har Onød til at gjøre slige Dumbheder. Dens herjeme gamle Ven
Johann Polite

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Jeg ved ikke, hvor Dens Føreløbe opholdt sig,
men De vil maaske, naar De taler med
hende eller skriver hende til, bringe hende
en Hilsen fra mig og en — Lykkeønsning.