

**1915-01-02**

**AFSENDER**

Joakim Skovgaard

**MODTAGER**

Emil Hannover

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Arkivplacering:

Den Hirschsprungske Samling

**TRANSSKRIFTION**

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard

Rosenvænget 2 - 1 - 1915

Kjære Direktør E. Hannover!

Min række billeder til folkeviser har

jeg her i Rosenvænget, og jeg er næsten

alletider hjemme om søndagen fra

2 til 4, på hvilken tid De vil være

meget velkommen. Jeg er jo også hjemme

på mange andre tider, og sender De

mig et par ord i forvejen, skal jeg

gjøre mig umage for at være hjemme,

eller, hvis jeg ikke kan det, da skrive til

Dem om en anden tid. Så onsdag er jeg ikke

hjemme, og på torsdag ikke efter heller.

Og fredag først efter kl. 3. Men enten De

vælger Søndag eller hverdag vil et ord i rette

tid sikkre Dem mod at gå forgæves.

Tak for gode nytårsønsker, jeg siger i

lige måde! Deres hengivne

Joakim Skovgaard

Rosenvænget 2-1-1915

Skovgaard

Kjære Direktør P. Mannover!

Min række boller til folkensværker  
i her: Rosenvænget, og jeg er næsten  
alltid hjemme om søndagen fra  
2 til 4, på hvilken tid De vil være  
meget velkommen. Og x jo og på hjemme  
på mange andre tider, og ender de  
mig et par ord i forvejen, skal jeg  
gjøre mig umage for at være hjemme,  
eller, hvis jeg ikke kan det, da skriver til  
Dem om en anden tid. Så onsdag er jeg ikke  
hjemme, og på torsdag ikke efter keller.  
Og fredag først efter kl. 3. Men enten de  
velger søndag eller hverdag vil et ord: rette  
tid sikker Dem nok at gøre forogens.

Take for gode nyttens ønsker, i sig i  
lige måde! Deres hengjeme

Jonkeim Skovgaard