

1898-03-27

AFSENDER

Theodor Philipsen

MODTAGER

Emil Hannover

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Arkivplacering:

Den Hirschsprungeske Samling

TRANSSKRIFTION

Kastrup den 27de marts 1898

Kjære Hannover

Ved at gennemsee mine Mapper fandt jeg indlagte Mindeblad, en Composition af Eckersberg, med et smukt Digt nedenunder, af hvem veed jeg ikke, maaske Baggesen.

Ved Festen i Fredags i vor Udstilling, som var hyggelig og fornøielig, og hvor det vilde have været os kjært, om De havde været tilstede, mindede Rohde i en kjøn Skaal, han udbragte for Frölich, os om at De arbejder paa Eckersbergs Livshistorie, og da jeg saa idag fandt dette Blad, saa tænkte jeg at det kunde have sin Interesse for Dem at faae det med, det er jo et Minde om et for Danmark sørgeligt, betydningsfuldt Aar, og det forekommer mig at Tegning og Digt paa en smuk Maade

[2]

udtrykker Sorgen over det Svundne og Uvisheden overfor det kommende Aar.

Maaske kommer dette for seent til at faae Plads, maaske De finder det for ubetydeligt, og maaske De har det allerede, men jeg synes dog jeg vilde sende Dem det, saa kan De gjøre den Brug deraf, som De finder for godt. Med venlig Hilsen Deres hengivne

Th Philipsen

Rastrup den 27^e Marts 1878.

Kjære Hannover

Ved at gennemsee mine Mapper fandt
jeg indlagte Mindblad, en Composition af
Eckersberg, med et smukt Digt nedenunder,
af hvem ved jeg ikke, maaske Baggeren.
Ved Festen i Fredags i vor Udstilling,
som var hyggelig og fornuftig, og hvor
det vilde have været så kjært, om de
haardt været tilstede, mindede Rohde
i en kjøn Skaal, han udbrogte for
Frilich, så om at de arbejdede paa
Eckersbergs Livshistorie, og da jeg saa
idag fandt dette Blad, saa tænkte jeg
at det kunde have sin Interesse for dem
at faae det med, det er jo et Minde om
et for Danmark sørgeligt, betydnings-
fuldt Aar, og det forekommer mig at
Tegning og Digt paa en smuk Maade

indtrykker Sorgen over det tvivndne og
Uvissheden overfor det kommende Aar.
Maaske kommer dette for seent
til at faae Plads, maaske De finder
det for ubetydeligt, og maaske De
har det allerede, men jeg synes dog
jeg vilde sende Dem det, saa kan
De gjøre den Brug deraf, som
De finder for gæd. Med venlig
Hilsen Deres hengivne

Th Philipsen